

## Metsola: Moed en hoop voor de mensen in Oekraïne

Beste Ruslan,  
beste leden van de Rada,  
beste moedige strijders,  
beste broers en zussen,

Bedankt voor de uitnodiging om me hier in Kyiv tot het parlement te richten. Het is een eer om jullie hier toe te spreken, beste Europese collega's en medeparlementsleden. Maar het is ook mijn plicht om hier aanwezig te zijn. Het is een taak die ik moet vervullen en een verplichting die ik moet nakomen tegenover jullie mensen in de frontlinie. Om de wereld te tonen dat – zelfs in tijden van oorlog – de parlementaire democratie het licht in de duisternis is.

Ik vertegenwoordig hier vandaag het Europees Parlement en de inwoners van Europa, en onze boodschap is duidelijk: wij staan aan jullie zijde. In goede en slechte tijden staan wij aan jullie kant.

De afgelopen maanden zagen we wereldwijd vreselijke beelden passeren van vernietiging, dodelijke slachtoffers, verscheurde levens van onschuldige mensen, en van vrouwen en kinderen die hun thuis en hun leven moesten achterlaten.

Maar Europa en de wereld waren ook getuige van jullie moed en de standvastigheid van de Oekraïense gezinnen. De helden van Slangeneiland zijn wereldwijd bekend. De trotse strijders van Marioepol zijn een inspiratie voor vele generaties na ons.

En binnenkort – daar ben ik zeker van – zullen we zien dat de hoop het wint van de angst. Want jullie tonen de wereld dat zelfs de vreselijkste terreurdaden jullie niet afschrikken en dat bommen jullie trots nooit zullen kleinkrijgen en jullie waardigheid nooit zullen aantasten.

De EU en de wereld zien hoe jullie je land met hand en tand verdedigen, maar jullie vechten niet alleen om jullie huizen en grondgebied te beschermen. Jullie strijden voor doelen waar wij allemaal in geloven: vrijheid, democratie en de rechtsstaat. Hier in Oekraïne zijn deze begrippen geen loze woorden. Hier wordt voor gevochten, want jullie weten dat we zonder deze waarden nergens staan.

De Europese Unie werd opgericht om het lot van de Europese landen onderling te verbinden zodat ze niet opnieuw zouden vervallen in hetzelfde conflict dat in minder dan dertig jaar tot twee wereldoorlogen leidde. De Europese Unie is een vredesproject. Maar meer nog is het een project voor vrijheid.

En laat ik duidelijk zijn: Oekraïne is Europa.

Het zijn trieste en tragische tijden. Er zijn zoveel doden gevallen in Oekraïne. Jullie hebben zoveel familieleden, vrienden en verwanten verloren. Onze gedachten gaan vooral uit naar ieder van jullie. En geloof me als ik zeg dat het Europees Parlement, de EU en de bevolking van Europa achter Oekraïne staan.

Woorden kunnen weliswaar inspireren. En woorden kunnen soms zelfs de wereld veranderen. Maar de wereld heeft ook daden nodig. De wereld heeft ook medeleven nodig. Ik ben hier om die boodschap van steun en hoop over te brengen en te tonen dat we Oekraïne niet in de steek zullen laten en we altijd op onze hoede zullen blijven.

Ik ben nog nooit in Marioepol geweest, maar de naam van deze stad zal ik nooit vergeten. De bombardementen op een kraamkliniek en de kinderlevens die verloren gingen, zijn schanddaden die we nooit zullen vergeten. Het zijn onmenselijke daden die getuigen van de soort dreiging waarmee jullie de strijd aangaan. We zullen nooit vergeten wat er daar gebeurd is, nooit.

Ik beloof jullie hierbij drie dingen.

Ten eerste: door deze invasie van jullie land gaat Rusland de directe confrontatie met Europa aan, en met de internationale gemeenschap en de op regels gebaseerde wereldorde. We zullen Poetin hiermee niet zomaar laten weggelaten. We moeten meer en zwaardere sancties opleggen.

We zullen de schuldigen ter verantwoording roepen voor de misdaden die zij hier hebben begaan.

Ten tweede: de Europese Unie is zich bewust van de Europese ambities van Oekraïne en van jullie wens om kandidaat-lidstaat te worden. En ik zeg hier nu voor alle aanwezigen dat jullie op mij en op het Europees Parlement kunnen rekenen. We zullen jullie land steunen op weg naar het lidmaatschap. We weten hoeveel bloed vergoten is om hier te raken en we zullen jullie niet teleurstellen. We weten nu beter dan ooit dat Oekraïne de weg van de EU wil inslaan. We zullen eerlijk en hoopvol op dit verzoek reageren. Het traject is voor elk land anders, maar aan de EU-toekomst van Oekraïne mag nooit worden getwijfeld.

Ten derde: we zullen goed zorgen voor jullie gezinnen die op de vlucht moeten slaan. We nemen die taak op ons tot ze veilig naar huis kunnen terugkeren en hun leven weer kunnen opbouwen. We zullen jullie helpen bij de heropbouw van jullie steden en gemeenten, zodra er een einde komt aan deze illegale en ongerechtvaardigde invasie zonder enige aanleiding. We hebben al financiële, militaire en humanitaire hulp verleend. En in de toekomst zullen we nog meer steun bieden. We zullen een solidariteitstrustfonds voor Oekraïne oprichten en een internationale donorconferentie voor de heropbouw organiseren. Deze aanval op jullie thuisland heeft alles veranderd.

Jullie hebben niet om deze invasie gevraagd of de aanval uitgelokt. Jullie waren niet uit op een conflict, maar nu het moment daar is, staan jullie klaar en bewijzen jullie de grootsheid van jullie volk, jullie moed en jullie sterke karakter.

Ik roep de Europese Unie op om nu blijf te geven van evenveel krachtadigheid. Want dit is ons moment om koste wat het kost op te treden.

De op regels gebaseerde wereldorde houdt krachtig stand. Poetin heeft niet alleen jullie moed onderschat en de weerstand die jullie land biedt, maar ook de kracht van de democratische orde. Hij zag in onze debatten onterecht een teken van zwakte en hij betaalt hiervoor een ongekend hoge prijs. Onze sancties zijn al een zware klap, maar we moeten nog verdergaan.

Miljoenen vrouwen en mannen zijn weggevlucht uit dit land. Miljoenen anderen zijn in het land zelf op de vlucht en zullen waarschijnlijk naar andere Europese landen trekken. We moeten klaarstaan. Maar belangrijker nog is dat we bereid zijn alles in het werk te stellen om mensen die bij ons toevlucht zoeken een toekomst zonder angst te bieden. Deze bereidwilligheid zal standhouden en nooit afbrokkelen.

We zullen tonen dat Europa een plek is waar mensen altijd met vriendelijkheid en gastvrijheid ontvangen zullen worden. Zo geven we blijf van onze gedeelde Europese aanpak waarbij we medeleven en kracht met elkaar combineren.

We moeten onze inspanningen verdubbelen om onze energieafhankelijkheid van het Kremlin te verminderen. Ik wil komen tot het punt waarop de energievoorziening in Europa volledig vrij en verzekerd is.

In deze tijden van crisis mogen we niet vergeten dat energievoorraden altijd al een politieke kwestie geweest zijn. Rusland weet dit al jaren. Maar jullie ook.

Europa moet ernaar streven volledig onafhankelijk te worden van Russisch gas. Dat is weliswaar ambitieus, maar het is nodig.

We moeten namelijk verhinderen dat we door de aankoop van Kremlinenergie indirect de bombardementen op jullie huizen financieren. We zullen onze inspanningen een versnelling hoger schakelen zodat we hier nu en niet later werk van maken.

Er is ook een informatieoorlog aan de gang. We moeten niet alleen onze cyberdefensie in stand houden en verbeteren, maar ook blijven vechten tegen de bewering dat Europa zich door het conflict met Poetin tegen Rusland keert. De Russische bevolking komt in groten getale in opstand tegen Poetin, ook al riskeren ze een gevangenisstraf. Zij staan aan de juiste kant van de geschiedenis, aan onze kant.

Tot slot wil ik hier Jonathan Sacks citeren: “Het is moeilijk om je angst te boven te komen omwille van hoop. Dat vergt enorme moed. Nu we de macht hebben om steeds grotere schade aan te richten, hebben we die moed meer dan ooit nodig.”

Of zoals jullie nationale dichter, Taras Shevchenko, zei: “Blijf vechten en jullie behalen de overwinning.”

Jullie hebben de moed.

Oekraïne heeft die moed.

We staan vandaag aan jullie zijde, en morgen ook. We zullen jullie nooit in de steek laten.

Glorie aan Oekraïne.