

**Formand Roberta Metsolas tale til Europa-Parlamentet**  
***Ekstraordinært plenarmøde til markering af, at der nu er gået 1 000 dage, siden Rusland***  
***invaderede Ukraine***  
*Bruxelles, den 19. november 2024*

I dag markerer vi, at der er gået 1 000 dage, siden Rusland iværksatte sin brutale invasion af Ukraine.

1 000 dage med terror, lidelse og tab, som man slet ikke kan forestille sig. 1 000 dage med mod, ukuelighed og uformindsket kampgejst.

I 1 000 dage har det ukrainske folk – og du, præsident Zelenskyj – vist verden, hvordan ægte mod ser ud. I har holdt stand og nægtet at give efter. Dit folk er en kilde til inspiration for alle, der værdsætter frihed rundt om i verden.

Og i 1 000 dage har Europa-Parlamentet stået skulder ved skulder med Ukraines befolkning og dens repræsentanter i Verkhovna Rada, i forening og urokkeligt. Og vi vil fortsætte med at stå ved Ukraines side – i dag, i morgen og hver eneste dag. Så længe det er nødvendigt.

Dette er et angreb, ikke kun på Ukraine, men på den regelbaserede orden. Det er et angreb på vores værdier og på vores måde at leve på. Fred, demokrati og frihed – det er det, der står på spil her. Og vi er bevidste om de ofre, som den ukrainske befolkning bringer – ikke kun for sin egen skyld, men også for vores.

Jeg vil til evig tid være stolt over, at dette parlament er gået forrest i at støtte Ukraine med politisk, økonomisk, humanitær og militær bistand. Vi vil altid gå ind for fred – en ægte fred, der bygger på retfærdighed, værdighed og princippet om, at intet kan besluttes om Ukraine uden Ukraines deltagelse.

Det er derfor, at vi har indført hårde sanktioner mod Rusland, og vi opfordrer til at gå endnu videre for at ramme Ruslands krigsmaskine.

Det er derfor, at vi var de første til at opfordre til, at Ukraine får sin retmæssige plads i vores europæiske union. Det er derfor, at vi var på besøg på stedet i Kyiv, blot et par uger efter at invasionen begyndte.

I dag sender vi et klart og enkelt budskab: Vi står sammen med Ukraine, indtil der er opnået frihed, indtil der er opnået en reel fred.

Så længe det er nødvendigt. Slava Ukraini!