

Toespraak van de Voorzitter, Roberta Metsola, tot het Europees Parlement
Buitengewone plenaire vergadering ter gelegenheid van 1 000 dagen Russische invasie van Oekraïne

Brussel, 19 november 2024

Vandaag is het 1 000 dagen geleden dat Rusland zijn brute invasie van Oekraïne begon.

1 000 dagen terreur, lijden en onvoorstelbaar verlies. 1 000 dagen moed, veerkracht en onverwoestbare strijd lust.

1 000 dagen al toont de Oekraïense bevolking – en uzelf, president Zelensky – aan de wereld wat echte moed is. U bent opgestaan en weigert te barsten. Uw mensen zijn een inspiratiebron voor iedereen ter wereld die de vrijheid lief is.

En al 1 000 dagen staat dit Europees Parlement achter het Oekraïense volk en zijn vertegenwoordigers in de Verkhovna Rada, verenigd en onwrikbaar. En we zullen voort achter Oekraïne blijven staan – vandaag, morgen en elke dag. Zolang het nodig is.

Dit is een aanval niet alleen op Oekraïne, maar ook op de op regels gebaseerde orde. Een aanval op onze waarden en onze manier van leven. Vrede, democratie en vrijheid – daar gaat het hier om. En we zijn ons bewust van de offers die het Oekraïense volk brengt – niet alleen voor zichzelf, maar ook voor ons allemaal.

Ik zal er altijd trots op blijven dat dit Parlement het voortouw heeft genomen om Oekraïne te ondersteunen met politieke, financiële, humanitaire en militaire bijstand. We zullen altijd pleiten voor vrede – een echte vrede op basis van rechtvaardigheid, waardigheid en het beginsel dat er geen beslissingen worden genomen over Oekraïne zonder dat Oekraïne erbij betrokken is.

Daarom hebben we Rusland strenge sancties opgelegd en roepen we op om nog verder te gaan in het treffen van Ruslands oorlogsmachine.

Daarom hebben we er als eerste toe opgeroepen om Oekraïne zijn rechtmatige plaats te geven binnen onze Europese Unie. Daarom waren we ter plaatse in Kiev, op het terrein, slechts een paar weken na het begin van de invasie.

Vandaag sturen we een duidelijke, eenvoudige boodschap: we staan achter Oekraïne, tot er vrijheid is, tot er echte vrede heerst.

Zolang het nodig is. Slava Oekraini!